

KIRKE NYT

31. ÅRGANG OKTOBER / NOVEMBER 2018 – Nr. 5

- Præsten skriver: Blæsevej, vindmøller, kirker og vejrhaner
- 10/10: Sogneaften: Kvinde i en mandeverden
- Set & sket: Brunkulslejerne og Frejlev Kirke
- 11/11: Koncert med "Gårdsangerne fra Thy"
- 31/10: Menighedsmøde med spisning
- 6/11: Sogneaften med Hanne Dahl
- Litteraturstudiekreds
- Navnlig navne



Men dér hvor selv bønnen forstummer
der lyder en stemme fra Gud
om ham der skal sønderslå dødens port
og kalde sjælene ud

og tænde det håb der skal våge
ved vinter mens alting fornys
de døde skal sove sig bort i jord
men graven blomstre med lys.

*Lisbeth Smedegaard Andersen, 2010
Lysets Utålmodighed,
nr. 154 vers 5 – 6 (allehelgen)*

A J S T R U P S O G N



Blæsevej, vindmøller, kirker og vejrhaner

v/ sognepræst Lars Jensen.



Du danske sommer, jeg elsker dig...

Det danske vejr er ikke (altid!), hvad det har været! Det kan de seneste års danske sommervejre minde os nok så eftertrykkeligt om. Nogle år har der bare været regn og regn og regn i mængde! Så spejder vi ivrigt efter hvert et lille glimt af solen! Og vi taler om den danske sommer, som vi elsker, men som så ofte har sveget os, som vi synger det i en sommersang. Og så – bedst som vi har vænnet os til, at sol og varme kun bliver os her til lands forundt i ganske små portionsanretninger, og mange derfor vender næsen sydpå til Middelhavet for at være mere sikker på en god og varm sommerferie – ja, så får vi en sommer som den, vi har haft i år med sol og varme i mængde, og hvor vi i stedet kommer til at spejle efter skyer, der bringer tiltrængt regn til marker og haver!

Efterår og blæsevej

Men er sommeren svær at blive klog på, så plejer det alligevel at være sådan, at efterårs-månederne – i hvert fald når de er nogenlunde som de plejede at være – er årstiden for blæsevejre. Det kan være temmelig irriterende, når man er ude at gå eller cykle, men blæsevejret har jo også sine positive sider. Det frisker op at mærke blæsten i håret og det at høre vindens susen i trækrønerne kan virke afstressende. Og så er der jo dem, der kan mærke blæsten på en meget kontant måde – nemlig dem, der har en vindmølle, og som derfor kan glæde sig over vindenergien, der tæller godt, når elregningen skal betales!

”Da føler vi en stund, at vi står på hellig grund”

Hvis vi tager en køretur rundt omkring i det danske landskab, ligger de gamle danske kirker

mange steder lidt højt oppe, måske oven i købet på en bakke, hvor det ofte blæser. Men mens omgivelserne er i konstant bevægelse, alt efter som vinden blæser, og tiderne skifter, ligger kirken dér oppe på toppen af bakken og ser ud omtrent, som den altid har gjort.

Og går vi inden for i kirken, kan der være en atmosfære af ro og fasthed i kirkerummet, som vi på en særlig måde kan opleve ved en gudstjeneste. En af vore salmedigtere har i en nyere salme i salmebogen sunget om gudstjenesten med disse ord:

”Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med os under Helligåndens fred, og da føler vi en stund, at vi står på hellig grund, og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund”

(Salmebogen nr. 331, v. 4).

Midt i blæsevejret

Blæsevejre kan ikke blot ramme vejret og måles på barometeret. Blæsevejre kan også komme ind over os i vores liv. Modgang, sygdom og vanskeligheder, der er svære at tackle og finde vej igennem, kan ramme os. Egne nederlag og fejl kan også slå benene væk under os og gøre det nok så svært at finde fodfæste og finde vej frem. Men midt i livets efterårsstorme og blæsevejre er vi ikke alene. Gud har et ord til os, også de dage, hvor det er blæsevejre i vores liv. For det, som vi samles om, når vi er til gudstjeneste i kirken, er noget, der står fast til alle tider. Bibelens ord er altid til at stole på til enhver tid og uanset, hvor meget det blæser i verden omkring os eller i vores eget personlige liv!

Her møder Gud os med et budskab, der altid er aktuelt og vedkommende. Den kristne tros grundlag står fast og forandrer sig ikke. Det kan vi trygt bygge vores liv og tro på, også når det for alvor blæser omkring os eller i os! Her får vi

en vejledning til at leve vores liv, som vi f.eks. hører det i de ti bud. Og her viser Gud os Jesus som vores Frelser og Herre, som er den, som vi må komme til, netop som vi er og netop som vi har det netop nu!

Kirken som vindmølle i blæsevejr

Men for at blive lidt i billedet med blæsevejr: Jeg kom til at tænke på, at kirken ikke alene står fast og er et godt og trygt sted, men at den også på en måde kan sammenlignes med en vindmølle.

Umiddelbart er forskellen jo ret stor, for en vindmølle er jo netop i konstant bevægelse, efter som vinden blæser, mens kirken ligger dér fast og rolig. Kirken bygger også på det samme, evige grundlag, som vi trygt kan bygge vores liv og tro på.

Og så kan kirken alligevel godt sammenlignes med en vindmølle: For ligesom en vindmølle producerer energi, selvom vinden, der får vingerne til at bevæge sig, er usynlig, sådan sker der også noget i os, når vi lytter til Guds ord. Det flytter noget i os at lytte til budskabet om Jesus Kristus! Bibelens ord, som vi lytter til ved gudstjenesten, er nemlig et budskab, der sætter os i bevægelse: som en vindmølle producerer energi, selvom vinden, der får vingerne til at bevæge sig, er usynlig, sådan sker der også noget i os, når vi lytter til Guds ord. For Gud Helligånd virker med, usynligt, men virkeligt, når vi beder til Gud og er til gudstjeneste.

Det flytter noget i os at lytte til budskabet om Jesus Kristus med et åbent hjerte! Det sætter i bevægelse i retning hen imod troen på Gud og hen imod vores næste. Hvordan det end blæser i dit eller mit liv, om det er roligt og stille for tiden eller det måske er storm og blæst, så har Bibelen et budskab til os, som vi får lov at lytte til og tage til os.

Kirken som vejrhane

I gammel tid var det flere steder almindeligt at have en "vejrhane" øverst på et hus, der med sin bevægelse kunne angive, hvilken retning, vinden nu kom fra.

Sådan var der engang en landmand, der på sin vejrhane havde sat en vimpel, hvorpå han havde skrevet ordene: Gud er kærlighed.

Hvad i alverden mener du med det, var der en, der spurgte ham. Tror du, at det er med Guds kærlighed ligesom med vinden, der blæser det ene øjeblik, og det næste øjeblik er vindstille eller blæser fra en helt anden retning?

Nej, tværtimod, svarede landmanden. Det skal minde mig om, at hvordan det end blæser i mit liv, om det er roligt og stille eller det er storm og blæst i mit liv, så gælder det, at der over det hele står skrevet overskriften: Gud er kærlighed!

Nu plejer kirker ikke at have en vejrhane sat øverst på kirketårnet. Det ville sikkert også være en misforståelig ting at sætte der, for kirken skal ikke skifte budskab efter, hvad der er populært i tiden. Men kirken skal midt i de storme og det blæsevejr, som vi kan møde undervejs i livet, forkynde os mennesker det samme, evige og altid aktuelle budskab fra Gud: evangeliet om Jesus Kristus og om Guds kærlighed til syndere!

Hvordan dette efterår kommer til at forme sig vejrsmæssigt, kan være svært at forudsige, selv for dygtige meteorologer. Og hvilke "efterårs-blæsevejr" eller "efterårsstorme", der kan møde os hver især, ved vi heller ikke noget om på forhånd.

Men hver søndag er der mulighed for at få "tanket op" og få hjælp til at møde hverdagens vinde gennem evangeliets ord. Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Ajstrup kirke!

BESØG OG HJEMMEALTERGANG

Præsten kommer gerne rundt på besøg til en snak om stort og småt.

Ring blot hvis du ønsker besøg.

Præsten holder også gerne hjemmealtergang for bevægelseshæmmede og andre, der har svært ved at deltage i søndagens gudstjeneste.

Det er ikke til ulempe, så kontakt roligt til en af os.

ANDAGT I AJSTRUP KIRKE

ONSDAG D. 31. OKTOBER 2018 KL. 17.30

MED EFTERFØLGENDE FÆLLES SPISNING OG MENIGHEDSMØDE
I SOGNETS HUS, KLITGÅRDSVEJ 34, TYLSTRUP.

31. oktober 2018 vil der blive afholdt det årlige offentlige menighedsmøde. Vi starter med andagt i kirken og fælles spisning i Sognets Hus inden mødet. Menighedsrådet håber, mange har lyst at være med denne aften!

Selve menigheds mødet har følgende dagsorden:

1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af referent.
3. Beretning om menighedsrådets arbejde, i det forløbne år.
4. Orientering om menighedsrådets planer i det kommende år.
5. Regnskabet 2017
6. Budget 2019
7. Kirkens liv og vækst
8. Eventuelt

Ajstrup Menighedsråd

Tilmelding til
spisningen skal ske
til Sonja Andersen,
tlf. 98 26 14 88,
eller
til Hanne Møller,
tlf. 20 96 26 17,
senest torsdag
d. 25. oktober.

KIRKELIG VEJVISER:

(Yderligere / uddybende oplysninger med hensyn til personregistrering, herunder nærmere oplysninger om indgivelse af digitale anmeldelser kan fås på hjemmesiden: www.borger.dk og på hjemmesiden www.personregistrering.dk. Du kan også kontakte præsten for yderligere oplysninger).

FØDSEL:

Forældre skal kun anmelde fødslen til præsten i bopæls sognet, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen.

Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at afgive en omsorgs- og ansvarserklæring til præsten senest 14 dage efter barnets fødsel.

Dette skal ske digitalt via siden www.borger.dk.

BARNEDÅB:

Kontakt præsten for at aftale tidspunktet. Inden dåben kommer præsten på besøg, hvor der aftales nærmere om navn, faddere og selve dåben.

NAVNGIVELSE

OG NAVNEÆNDRING:

Ansøgning om navngivelse uden dåb samt om navneændring skal indgives digitalt via siden www.borger.dk.

Alle børn skal tildeles et navn ved dåb eller navngivelse senest 6 måneder efter fødslen.

BRYLLUP:

Tid og sted aftales med præsten.

Ægteskabspapirer ordnes forud hos bopælskommunen.

Ægteskabserklæringen skal udfyldes digitalt via www.borger.dk.

Erklæringen findes under punktet "familie og børn". Kommunen udfærdiger en prøvelsesattest, der sammen med parrets dåbsattester afleveres til præsten.

DØDSFALD:

Anmodning om begravelse eller ligbrænding indgives til præsten i afdødes bopæls sogn snarest muligt efter dødsfaldet. **Anmodningen**

indgives digitalt via siden

www.borger.dk.

Lægens dødsattest afleveres.

Attester for afdøde forevises såfremt det er påkrævet.

BEGRAVELSE /

BISÆTTELSE:

Tid og sted aftales med præsten.

De pårørende har en samtale med præsten om salmer mv.

GRAVSTED:

Vedrørende valg af gravsted og pasning af gravsteder kontaktes kirkegårdskontoret på tlf. 98 26 10 70, telefonid daglig 11-12.

KIRKEBOGFØRENDE

SOGNEPRÆST:

Provst Ole Rysgaard Madsen
Klitgårdsvej 30 - 9382 Tylstrup.

Tlf. 98 26 14 38.

E-mail: orma@km.dk

Navnlig navne / Døb & vielse i Ajstrup Kirke



29.07.18: Anders Folsted Rishøj,
Forsøgsvej 3, Tylstrup.



30.06.18: Lars Kruse Jørgensen og Ninna
Gehle Nøhr, E. J. Overbyes Vej 30, Vadum



02.09.2018: Clara Reiche Petersen og
Josefine Reiche Petersen, Attrupgårdvej 1,
Vodskov.



09.09.18: Tobias Helge Lange, Lading
Engbakken 5, Sabro.

LITTERATURSTUDIEKREDSEN

Litteraturstudiekredsen er efterhånden blevet en fast bestanddel af vinterhalvårets tilbud i Sognets Hus. Den samler hvert år 10 – 15 personer, som diskuterer bøgerne, der bliver læst.

Første gang kommer deltagerne med ønsker om, hvilke bøger der skal læses. Det er dog en betingelse, at de kan fås i bogbussen i et antal, så alle kan få en bog.

Vi mødes så en gang om måneden og snakken går med hvad hver enkelt har fået ud af "månedens bog".

Mange af deltagerne har været med i mange år, men hver år plejer der at komme et par nye til.

Måske er det dig?

Det foregår månedligt **fredag eftermiddag kl. 14.30**. Første gang fredag d. 5/10
– kontakt gerne sognepræsten for nærmere oplysninger.

Sogneudflugt til Søby Brunkulsmuseum

Den årlige sommerudflugt gik denne gang til Midtjylland, nærmere bestemt til brunkulslejerne ved Søby. Også i år havde vi mange tilmeldte, så igen måtte dobbeltdækkerbussen i brug for at vi kunne have alle med. Onsdag formiddag d. 25. juli gik turen så sydpå, på det der var en af sommerens varmeste dage. Da vi sidst på eftermiddagen forlod det midtjyske, viste termometret 32 grader! Alle klarede dog varmen i fin stil – de fleste havde selv ekstra vand med, og menighedsrådet havde også medbragt drikkevand på flaske til de tørstige.

Kølkær

Middagen blev indtaget i forsamlingshuset i Kølkær, hvor der var nok af det hele, og hvor vi knap kunne overkomme at spise op. Isdesserten var meget velvalgt til den varme dag, men efter at hovedretten havde været rundt 2 gange var der kun begrænset appetit – lidt ærgerligt med de forskellige lækre varianter af isen.



Middag i Kølkær



Jan Svendsen fortæller i "Madpakkehuset"

Søby Brunkulslejer

Efter middagen kørte vi de få kilometer til museet i Søby og blev mødt af vores guide resten af turen: Jan Svendsen. Mange kendte i forvejen Jan, idet han tidligere har besøgt os og fortalt om livet i Store Vildmose. Nu var det os, der besøgte hans hjemegn, og han fortalte først i deres samlingshus (hvor man også kan spise sin medbragte mad, hvis der er brug for det) historien om brunkulsgravningen og den prægning, det betød for lokalområdet, før vi gik ud til nogle af maskinerne og fik fortalt om den konkrete proces i sin tid.

Jan Svendsens fulgte os derefter rundt i området i bussen, hvor vi så de mange udgravninger, hvoraf de fleste nu henligger som søer, samt de store dynger af opgravet materiale. Vi fik også nærmere forklaret om den store fare for skred i området med omgraved jord.

Til slut vendte vi tilbage til Brunkulslejerne, hvor der nu var mulighed for at gå omkring på egen hånd og studere de mange huse med maskiner fra den tid, samt huse, der havde været anvendt som boliger af brunkulsgraverne. Her findes ud over interiør også store samlinger af fotografier. Brunkulsmuseet er et privat museum, der kun i begrænset omfang får offentlig støtte. Til gengæld har man formået at engagere en stor gruppe af frivillig i driften, og selv om økonomien kan være stam uden offentlige tilskud af betydning, fornemmede vi tydeligt entusiasmen for at formidle



På pladsen udenfor kunne man se eksempler på dagligdagens hårde arbejde i brunkulslejerne. Det var hårdt og farligt arbejde, men akkorden var god for unge raske mænd – desværre blev pengene for nogens vedkommende hurtigt drukket eller spillet op. Men amdre kom derfra med en "startkapital" til deres videre tilværelse.

denne del af danmarkshistorien. Der ligger i øvrigt stadig en betydelig reserve af brunkul i området klar, hvis Danmark igen skulle komme i en situation, hvor der er alvorlig mangel på brændsel!

Mindelunden rummer en fælles mindesten, samt ikke færre end 57 mindesten, der vidner om Danmarks farligste arbejdsplads. Stenene er arrangeret omkring. Mange blev levende begravet, når sandet skred i de åbne udgravninger.



Områdets brunkulslejer er nu typisk vandfyldte søer.



Den omgravede jord ligger som bakker i landskabet – her skal man ikke færdes uden en kyndig guide – og så kan det stadig også i dag være risikabelt.

Som afslutning på turen fik vi den medbragte kaffe og pålægsboller, hvorefter turen gik nordpå igen, en stor oplevelse rigere.

Aftenudflugt i august

Sensommerens aftenudflugt var også begunstiget af godt vejr. I år gik turen til Frejlev Kirke, hvor næstformanden fra menighedsrådet på stedet gav os en meget engageret og interessant indføring i kirken og kirkens historie – herunder ikke mindst i det som er det særlige i denne kirke: Per Kirkebys udsmykning af kirkerummet, der stammer fra 1995 - 2002. Vi fik således historien om de kraftfulde farver i kirkerummet, herunder det blodfarvede loft, om det ny alterbord, samt om den meget interessante bronzeskulptur på kirkegården, med benævnelsen opstandelse.

For at udnytte dagslyset startede rundvisningen på kirkegården, ved Per Kirkebys store bronzeskulptur



Bemærk brugen af den gule farve. Per Kirkebys farvevalg er inspireret af salmen "Se, nu stiger solen af havets skød".

Alterpartiet.



De gule og røde farver dominerer også prædikestolen.

Sognegården

Efter at have hørt om kirken sluttede vi turen af med kaffebord i sognegården lige ved siden af, hvor man efter en udvidelse af lokalerne for nogle år siden nu har fortrinlige faciliteter til aktivisterne i sognet. Vi hørte kort om tilblivelseshistorien, inden turen igen gik tilbage til Tylstrup.



Kaffebord i menighedslokalerne. Bemærk det flotte billede på endevæggen.

GUD OG SPAGHETTI FOR BØRNEFAMILIER OG ALLE ANDRE INTERESSEREDE

Tirsdag d. 20/11 kl. 17.

Kort, børnevenlig gudstjeneste i Ajstrup Kirke kl. 17.

Herefter fælles aftensmad (spaghetti og kødsovs) i Sognets Hus.

Det hele vare en god times tid. Tilmelding er ikke nødvendig, hverken til gudstjeneste eller mad!

Maden koster 10,- kr. for voksne og 5,- kr. for børn.

Menighedsrådet



Kalenderen

De enkelte arrangementer annonceres i Kirke-Nyt og Vodskov Avis. - Ret til ændringer forbeholdes.

OKTOBER

Onsdag d. 3. oktober kl. 19.00:

Menighedsrådsmøde i Sognets Hus

Fredag d. 5. oktober kl. 14.30:

Litteraturstudiekreds starter i Sognets Hus.

Onsdag d. 10. oktober kl. 19.30:

Sogneaften i Sognets Hus. Birgitte Jakobsen, Aarhus: Kvinde i en mandeverden.

Torsdag d. 11. oktober kl. 9.00:

Morgensang i Sognets Hus.

Søndag d. 28. oktober kl. 10.00:

Familiegudstjeneste. KFUM-spejderne medvirker. Kirkefrokost.

Tirsdag d. 30. oktober kl. 14.00:

Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Eva Aarestrup Christophersen: Grønland fra syd til nord – og fra fortid til nutid
Gratis kaffebord.

Onsdag d. 31. oktober kl. 17.30

Menighedsrådsmøde i Sognets Hus. Der startes med andagt i kirken og spisning i Sognets Hus, hvorefter det årlige menighedsrådsmøde afholdes. Tilmelding til spisningen nødvendig.

NOVEMBER

Fredag d. 2. november kl. 14.30:

Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

Søndag d. 4. november kl. 14.00:

Mindegudstjeneste for årets døde.

Tirsdag d. 6. november kl. 19.30:

Sogneaften i Sognets Hus. Hanne Dahl, Aalborg: Fortællinger er en gave for livet.

Søndag d. 11. november kl. 16.00:

Koncert i Ajstrup Kirke. Gårdsangerne fra Thy. Efterfølgende spisning – tilmelding til spisningen er nødvendig.

Onsdag d. 14. november kl. 19.00:

Menighedsrådsmøde i Sognets Hus

Torsdag d. 15. november kl. 9.00:

Morgensang i Sognets Hus.

Tirsdag d. 20. november kl. 17.00:

Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.

Tirsdag d. 27. november kl. 14.00:

Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Jens Brun: Menneskeskæbner fra Østhimmerland.
Gratis kaffebord.

DECEMBER

Søndag d. 2. december kl. 10.00:

Adventsgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost. Tilmelding nødvendig.

Torsdag d. 6. december kl. 9.00:

Morgensang i Sognets Hus.

Fredag d. 7. december kl. 14.30:

Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

Torsdag d. 13. december kl. 19.00:

Julekoncert i Ajstrup Kirke med "al Dente".

Søndag d. 16. december kl. 19.30:

Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke.

Tirsdag d. 18. december kl. 14.00:

Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Adventsfest.
Gratis kaffebord.

Mandag d. 25. december kl. 10.00:

Julegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

SOGNEAFTEN

i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup
onsdag den 10/10 kl. 19.30 (til ca. kl. 22)



BIRGITTE JAKOBSEN: "KVINDE I EN MANDEVERDEN"

Et foredrag om livet som kvindelig politibetjent i en mandsdomineret verden, hvor kvinderne først kom i uniform og blev ansat på lige fod med mændene for knap 40 år siden. Hvordan er det at være kvinde på en mandsdomineret arbejdsplads, hvor jargon og opførsel ofte er ført an af mændene.

Hvad får en kvinde til at vælge et job, hvor vold, ulykker og død ofte er en del af hverdagen? Hvordan forbereder man sig på det værste, og hvordan kommer man helt igennem som menneske på den anden side af opgaven?

Tilhørerne bliver inviteret med på en "hverdagspatrulje", hvor de får indblik i, hvad rigtig politiarbejde går ud på og finder måske ud af, at det ikke helt er, som TV-programmerne ofte udstiller det? Der fortælles levende og ærligt om både barske og sjove oplevelser fra den virkelige politiverden.

Birgitte Jakobsen er politiassistent i Østjyllands Politi, hvor hun fungerer som uddannelsesleder for de politistuderende.

Menighedsrådet

Kaffe á
20,- kr.

KONCERT

GÅRDSANGERNE FRA THY

Ajstrup Kirke - søndag d. 11. november kl. 16

Efterfølgende smørrebrød i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup.

Gårdsangertraditionen er gammel og har på nogle punkter udviklet sig en del. De går ikke længere fra gård til gård og synger, men de har stadig de gamle, utraditionelle instrumenter med, som fx kaffekande og vaskebræt. Det er festligt, folkeligt og med forerende fællessang, så kom og syng med.

Efter koncerten i kirken fortsætter vi – for dem der har lyst – i Sognets Hus, hvor der vil blive serveret smørrebrød og øl/vand. Derovre vil Gårdsangerne fortælle mere om de gamle traditioner, ligesom der vil være mulighed for at snakke og hygge med dem.



Koncerten er naturligvis gratis. Anretningen i Sognets Hus koster 50 kr.

Tilmelding til spisning senest torsdag den 8/11 til Sonja Andersen, tlf. 98 26 14 88, eller til Hanne Møller, tlf. 20 96 26 17.

Menighedsrådet

SOGNEEFTERMIDDAG

i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup
tirsdag den 30/10 kl. 14.00

GRØNLAND FRA SYD TIL NORD OG FRA FORTID TIL NUTID



Sognepræst Eva Aarestrup Christoffersen kender Grønland og grønlænderne ud og ind fra sine mange rejser i området. Denne tirsdag vil hun tage os med på rejse i det store land og bringe os i kontakt med de mennesker, der bor der – grønlænderne.

Menighedsrådet

Gratis
kaffebord

SOGNEAFTEN

i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup
tirsdag den 6/11 kl. 19.30 (til ca. kl. 22)

HANNE DAHL: "FORTÆLLING ER EN GAVE FOR LIVET"



Der sættes meget fokus på, at børn skal have færdigheder. Vi tester dem i, hvor

gode de er til at regne og læse. Men der sættes meget lidt fokus på deres livsduelighed. Den kan man give børn ved at introducere dem til fortællinger, der gør dem i stand til at forstå deres liv på godt og ondt. Igennem fortælling får børn en dannelse, som er med til at gøre dem livsduelige. Sognepræst Hanne Dahl vil lede os gennem de store fortællinger, set fra børnenes perspektiv.

Menighedsrådet

Kaffe á
20,- kr.



Lidt af hvert...



KFUM-SPEJDERNE SULSTED-TYLSTRUP GRUPPE

KFUM-spejderne har aktiviteter i følgende aldersgrupper. For nogle aldersgrupper findes aktiviteten både i Sulsted og Tylstrup, for andre er den slået sammen.



Bævere (Bh. Kl. + 1. kl.)
Ulve (2. kl. + 3. kl. + 4. kl.)
Spejdere (5. kl. - 17 år)
Rovere (17 år og opefter)

For nærmere oplysninger om den enkelte enheds program og mødetid og -sted bedes man kontakte gruppeleder Tonnie Ehlers, tlf. 98 26 24 25.

Går du rundt med en hemmelig drøm om at blive spejderleder – eller kunne du bare godt tænke dig at få nogle dejlige friluftsoplevelser sammen med en af ovennævnte aldersgrupper af børn og unge og med andre leder?

- Så prøv at kontakte gruppelederen for at høre nærmere om mulighederne. De nuværende ledere vil gerne dele deres mange gode oplevelser med dig, hvis du er interesseret.

KIRKEBIL

Har du brug for transport til gudstjeneste i Ajstrup Kirke?
Ring til Lotte Hovmøller på 23 40 53 47
senest kl. 15 dagen før
Så koordinerer hun transport til og fra din bopæl.

GUDSTJENESTER PÅ "SOLGÅRDEN"

Ca. 1 gang i måneden afholdes der gudstjeneste på "Solgården". Gudstjenesterne er åbne for såvel beboerne som for pårørende og andre interesserede.

I OKTOBER OG NOVEMBER ER DATOERNE:

Tirsdag d. 2. oktober kl. 15:
Gudstjeneste med nadver.

Tirsdag d. 6. november kl. 15:
Gudstjeneste med nadver.

Før gudstjenesten serveres der kaffe, fra kl. 14.30.

INDSAMLING I AJSTRUP KIRKE

I oktober - november er der følgende indsamlinger i Ajstrup Kirke:

7. - 14. oktober
Danmission

4. november
Danske Sømands- og Udlandskirker

Hvad der lægges i kirkens bøsser, går til ovennævnte formål.



Gudstjenester

7. oktober kl. 10

19. s. e. trin. – Joh. 1,35-51
Iver Viftrup

14. oktober kl. 9.30

20. s. e. trin. – Matt. 21,28-44
Lars Jensen

21. oktober kl. 10

21. s. e. trin. – Luk. 13,1-9
Ole Rysgaard Madsen

28. oktober kl. 10

22. s. e. trin. – Matt. 18,1-14
Ole Rysgaard Madsen
FAMILIEGUDSTJENESTE - KIRKEFROKOST
KFUM-SPEJDERNE MEDVIRKER

4. november kl. 14

Alle helgens dag – Matt. 5,13-16
Ole Rysgaard Madsen
MINDEGUDSTJENESTE

11. november kl. 9.30

24. s. e. trin. – Joh. 5,1-29
Lars Jensen

18. november kl. 10

25. s. e. trin. – Luk. 17,20-33
Ole Rysgaard Madsen

25. november kl. 10

Sidste søndag i kirkeåret – Matt. 11,25-30
Iver Viftrup
KAFFE

2. december kl. 10

1. søndag i advent – Matt. 21,1-9
Ole Rysgaard Madsen
KIRKEFROKOST



Telefontavle

Sognepræst:

Sognepræst kbff.

Ole Rysgaard Madsen.....98 26 14 38
E-mail.....orma@km.dk

Konstitueret sognepræst

Lars Jensen26 42 16 44
E-mail.....laj@km.dk

Kirkegårdskontoret:

Graver Steen Nielsen
Telefontræffetid 11-12.....98 26 10 70

Kirkesangere:

Arne Thomsen.....98 26 14 21
Lone M. Sørensen.....98 26 26 26

Organist: Mette K. Christensen20 95 66 72

Kirkeværge: Søren Sørensen.....98 26 03 67

Formand: Arne Thomsen.....98 26 14 21

Udlån af Sognets Hus

Lone M. Sørensen.....98 26 26 26

Sognets Hus

Klitgårdsvej 34.....98 26 25 40

Kirkens hjemmeside:

www.ajstrupkirke.dk

KIRKE NYT

Kirke-Nyt udgives af Ajstrup Sogns Menighedsråd. Bladet udkommer 6 gange årligt i ca. 1.300 eksemplarer.

Redaktion: Ole Rysgaard Madsen (ansv.).

Tryk: Vestergaards Bogtrykkeri A/S, Vadum.

Distribution: Nordjysk Distribution.

Næste nummer udkommer pr. 1. december 2018.

Indlevering af artikelstof senest den 5. november.